

# Elske som dig // Å-festival 2017



T: Nicolai Kruse Abildtrup Sørensen, Line Reckweg Nissen

## Intro:

D Em D/F#  
G D A/C#

## Vers 1:

G D  
Din kærlighed er mer' end jeg kan fatte.  
G A  
Ud af intet baner den en vej.  
Bm D  
Den tænder ild, og lyser ind i mørket.  
G A  
Den skaber liv og lyser op i mig.  
G D  
Den spirer frem midt i vintertid.  
G D  
Den er min styrke i modløshed.  
G Bm  
Den giver håb, hvor alt ser håbløst ud.  
G A  
Intet er umuligt for dig Gud.

## Mellemspil:

D Em D/F#  
G D A/C#

## Vers 2:

Jeg ser din kærlighed i dine øjne  
på korset, hvor du gav dig hen for mig.  
Jeg ser, du bærer al min skam og smerte,  
så jeg kan finde håb og fred hos dig.  
Du holder fast, når jeg giver slip.  
Din kærlighed bliver ved og ved.  
Du rækker hånden ud og si'r til mig:  
"Jeg vil aldrig, aldrig slippe dig!"

## Vers 3:

Nu står jeg her forundret og forvandlet,  
ja, alt er nyt, det gamle er forbi.  
Du har væltet stenen væk fra graven,  
fra dødens lænker har du gjort mig fri.  
Jeg var død, men du gav mig liv.  
Jeg var blind, men du lod mig se.  
Født på ny så jeg kan tjene dig.  
Alt som var, det har forandret sig.

## Vers 4:

Bm D  
Din kærlighed kan ikke holdes nede,  
Bm A  
den kraft, du elsker med, den bor i mig.  
Bm D  
Må alt jeg er lovprise dig for evigt.  
Bm A  
Må alle se at jeg tilhører dig.  
Jeg vil elske, som du elsker mig,  
så alle ser, at det er fra dig.  
Alt du gi'r, det skal deles ud.  
Jeg vil synge ud om dig, min Gud!

## Outro:

D Em D/F#  
G D A/C#